



Uitgave van de Camillianen in Nederland

Roermond, Heinsbergerweg 174, 6045 CK, Tel. 0475-321985, Fax 0475-324784

Veel bezoekers tijdens de open kloosterdag

Op zondag 13 april hadden meer dan 70 Nederlandse kloosters hun deuren wijd geopend voor bezoekers. Omdat het tevens roepingenzondag was leek de combinatie goed gekozen. Gezien de uitspraak "onbekend maakt onbemind" een goed idee om de werkelijkheid achter de muren van de kloosters te laten zien. Er bestaan, blijkt mij steeds meer, rare beelden over het leven in een klooster. Die beelden worden dan meestal gekleurd door wat er volgens de mensen dan allemaal wel niet mag. Je hebt geen vrije tijd, er mag niet gedronken worden, je moet alles vragen, je bent de hele dag aan het bidden, allemaal karikaturen van wat er zich in werkelijkheid achter de deuren van kloosters afspeelt.

Een goed initiatief derhalve om de deuren weer eens te openen. Achteraf blijkt dat veel mensen van die gelegenheid gebruik gemaakt hebben. Op een plaats in Brabant moest zelfs de politie er aan te pas komen om het verkeer te regelen.

Bij ons was dat niet zo erg. Wel kregen we binnen 4 uur tijd 174 gasten en voor ons kleine aantal communityleden was het



Lees verder op pagina 2.

Van de redactie

Dit nummer van de Camillusbode brengt vooral veel artikelen uit alle windstreken. Blijkbaar hebben wij op het ogenblik niet zoveel nieuws te melden. Volgende keer misschien weer meer. Wij blijven u op de hoogte houden!

Wij wensen u een fijne zomer toe. Gaat u op reis, veel plezier en een behouden thuiskomst.

p. Piet Denneman O.S. Cam.

Verschijnt gratis tweemaal per jaar in een oplage van 2000 exemplaren, hoewel giften voor de missie of de onkosten welkom zijn.

*Giro: 16 90 120 t.n.v. Administratie St. Camillusbode Roermond of: 10 63 218 t.n.v. Missiecentrale Camillianen Roermond
ISSN nr. 0008-221*

Religieuzen en hun Mission Statement

onmogelijk om al deze mensen persoonlijk te woord te staan of rond te leiden.

Alle bezoekers koffie en een koekje aanbieden, lukte wel goed, dus de kloosterlijke gastvrijheid konden we wel goed bieden. Naast het bekijken van de diverse ruimten, konden de bezoekers ook kijken naar een film over de H. Camillus en een gebedsviering bijwonen. Daarnaast was er een tentoonstelling van zaken die belangrijk zijn voor onze geschiedenis. Al met al een goed geslaagde zonnige dag, waar de plaatselijke TV-zender ruim aandacht aan schonk. Toen 's avonds de deur weer dicht ging waren er geen nieuwe roepingen achtergebleven, maar misschien komen die wel weer eens terug.

Paul Schreur

Waar geloven we in en welke zending hebben we.

De Nederlandse religieuzen hebben dat proberen te formuleren met de volgende woorden:

Religieuzen

- Zusters, broeders, fraters, paters, monniken en monialen -
leiden, geraakt door Jezus Christus en het evangelie, een leven van toewijding aan God, aan hun gemeenschap en aan de naaste, ruimte scheppend voor het zoeken en ter sprake brengen van God en voor solidariteit en nabijheid.

Daarin weten zij zich ten diepste geworteld in de kerk en in de samenleving, waar zij vanuit hun opdracht tot profetische en creatieve trouw trachten handen en voeten te geven aan Gods Rijk,

- door een luisterend oor voor Zijn stem en een open oog voor de tekenen van de tijd,
- door het beleven en present stellen van het evangelie volgens de eigen spiritualiteit,
- door positief-kritisch naar zichzelf, naar de ander en naar kerk en samenleving te kijken
- en door samen te werken met al diegenen die zich vanuit eenzelfde bewogenheid inzetten voor de heilheid van de mens en de heilheid van de schepping.

Concreet zijn religieuzen actief en ondersteunend op terreinen als vrede en gerechtigheid, spiritualiteit, pastoraal, vormingswerk, emancipatie en vluchtelingenwerk, en binnen tal van projecten in de zorg, de sociale opvang, vrouwen-netwerken, jongerenwerk, missie, onderwijs en wetenschap. Daarbij gaat hun aandacht speciaal uit naar de meest kwetsbaren in onze samenleving. Veel gemeenschappen bieden ruimte voor stilte en bezinning. Zo geven zij ieder op hun eigen manier en plaats gestalte aan hun spiritualiteit. Zij trachten elkaar daarin te steunen en met elkaar samen te werken.

Oud worden in het klooster

Op de dinsdag na Pinksteren kwamen de Camillianen van Duitsland en Nederland in Freiburg samen om elkaar weer eens te zien en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. De ontmoetingsdag werd tevens gebruikt om stil te staan bij het ouder worden. Om samen met ons over dat thema na te denken was zuster Liliane Juchli uit Zwitserland uitgenodigd. Op een spirituele manier nam ze ons mee in de ontwikkelingen van de hedendaagse psychologie en gerontologie.

Ze begon met een meditatie over Simeon en Hanna, de twee oude mensen die in de tempel van Jerusalem aanwezig waren toen Jezus daar door zijn ouders aan God werd opgedragen. Simeon had zijn hele leven gewacht op dit moment, want nu hij in Jezus het verwachte heil gezien had, kon hij rustig zijn ogen sluiten. Hanna werd



op dat moment een actieve profetes, zij kondigde een toekomst van heil en verlossing aan.

Simeon en Hanna zijn een teken voor goed oud worden. Aan de ene kant word je uitgenodigd een aantal zaken los te laten, maar aan de andere kant uitgedaagd een nieuwe zending op je te nemen. Zuster Liliane, die zelf 75 jaar is, zij wist dus waarover zij sprak, gaf ons enkele

bemoedigende stellingen mee voor het oud worden.

1. Blijf openstaan voor de schoonheid van de natuur en neem deel aan dat leven.
2. Blijf actief, voor zover je krachten het toelaten, maar bedenk wel: Een actief leven is niet hetzelfde als "moeten werken".
3. Geef meer plaats aan de herinneringen van je leven. Geniet van de mooie herinneringen, ze zijn als rozen in de winter.
4. Leef "nu". Je mag er zijn, geniet van het ogenblik en laat je af en toe ook eens verwennen.
5. Neem meer tijd voor rusten en vieren en ook voor het rust vinden bij God.

Tips, denk ik, die niet alleen voor religieuzen van belang zijn.

Verder was het gewoon een gezellige dag samen met medebroeders en -zusters.

Paul Schreur



Het mooie van mijn Camilliaanse leven

Het gebeurde in het jaar 1995 op de 21 januari. Ik was uitgenodigd om bij de Camillianen te komen. Pater Theo van Schayk en broeder Hubert Mroso, beiden verantwoordelijk voor de camilliaanse roepingen ontvingen mij. Zo kwam ik in contact met de Camilliaanse gemeenschap in Yombo. Naast de eerder genoemde woonden daar ook de paters Louis Hobus en Camille Neuray.

Ik kreeg een taak toebedeeld in de polikliniek bij zuster Angelbertha van de zusters van Carolus Borromeüs. Ik was heel verrast toen ik hoorde dat er dagelijks gemiddeld 150 zieken de polikliniek bezochten. Ze kwamen allemaal bij mij langs want ik zat aan de receptie. Het deed me sterk terugdenken aan mijn vader die aan keelkanker leed en voor wie ik tot zijn dood in 1984 zorgde.

Korte tijd later in maart 1995 verliet ik met twee andere kandidaten Dar es Salaam om naar Nairobi in Kenya te reizen voor mijn opleiding tot Camilliaan. Daar ontmoette ik pater Paul Guarise, die voor mij een voorbeeld werd tijdens mijn opleiding. Een harde werker die met toewijding, gebed en



begrip voor de zieken zorgde. In mijn bewondering wilde ik worden zoals hij. In die tijd leerden we veel over het charisma, de spiritualiteit en de geschiedenis van de orde. Daarna volgden de filosofische studies, het noviciaat en de theologie. Een hoop theorie die spoedig handen en voeten zou krijgen door mijn werk in verschillende ziekenhuizen. Mijn muzikale talenten maakten dat ik in die ziekenhuizen de zondagse liturgie ging voorbereiden. Ook de andere feestdagen en speciale gelegenheden vroegen hun voorbereiding. Daarnaast gaf ik catechismus-onderricht aan de kinderen van het personeel. Ik kreeg een bijzondere genegenheid voor de zieken en dat probeerde ik in mijn werk steeds meer te perfectioneren.

Op 19 juli 1998 legde ik mijn tijdelijke geloften af, op 25 mei 2002 mijn eeuwige geloften en een dag later ontving ik

de diakenwijding. Als diaken werkte ik in het Kilimanjaro Medisch Centrum waar ik ook mijn klinische pastorale training deed. Op 6 januari 2003 werd ik priester gewijd en ging ik pater Camille helpen in de parochie van Yombo. Vooral de zieken trokken mij aan en speciaal de bezoeken aan de zieken thuis om de communie te brengen.

Tegelijk was ik pastor in een nabijgelegen ziekenhuis voor de industrie-arbeiders van Dar es Salaam. Daarnaast was ik belast met het roepingenwerk. Ik voelde me thuisgekomen bij wat ik graag deed.

Halverwege 2005 werd ik overgeplaatst naar Oeganda om de Ierse Camillianen daar te ondersteunen. Het betrof vooral het werk in het Nyenga ziekenhuis met 100 bedden en een mobiele kliniek met twee duizend geregistreerde HIV/Aids patiënten die palliatieve zorg nodig hadden. Dus werkte ik als ziekenhuispastor, organisator van de mobiele kliniek, roepingenverantwoordelijke en later als verantwoordelijke voor het nieuwe huis van de Camillianen in Jinja. Daarnaast moest ik in 40 dagen Luganda leren, de plaatselijke taal en leren motorrijden, want dat was het enig mogelijke transportmiddel om overal bij de zieken te kunnen komen. In die tussentijd stierf mijn moeder thuis ten gevolge van een auto-ongeluk.

Op 31 maart 2008 werd ik, terug in Tanzania, benoemd tot

parochiepriester in de nieuw opgerichte parochie Maria Heil der Zieken bij het Muhimbili Ziekenhuis. Het is een groot ziekenhuis en de parochie is dan ook verdeeld over 4 groepen: 1500 patiënten, die pater Theo bijstaat als zielzorger, 1600 medische studenten die begeleid worden door pater Michael, dan een grote hoeveelheid personeelsleden die morele en geestelijke steun nodig hebben en ten slotte twee kleine christelijke gemeenschappen (St Franciscus en St. Camillus.)

Alles bij elkaar dus een grote uitdaging. Een heel speciale parochie waar je in plaats van inkomsten te krijgen door de mensen gevraagd wordt om stenen in brood te veranderen om in hun behoeften te kunnen voorzien. Want naast hun ziekte worstelen ook veel patiënten met financiële problemen. Ook is de armoede onder de studenten groot. Daarnaast ben ik weer verantwoordelijk voor de roepingen. Een hoop te doen en veel is nog onduidelijk.

*Fidelis Safari Mushi
Camilliaan*

Powerpoint-presentatie over de H. Camillus op internet

Voor liefhebbers is er op het internet een nieuwe presentatie van de Hl. Camillus te vinden. Het is typisch Italiaans, dus nogal zoete kleuren en dito muziek. U gaat naar www.micromedia.unisal.it. Daar klikt u op "presentazioni religiose". Dan achter de foto met moeder Teresa klikt u op nummer 1. Vervolgens gaat u het rijtje heiligen af tot u bij San Camillo de Lellis komt. Dit openen en u ziet de presentatie.

Daarnaast kunt u op internet natuurlijk ook kijken op de volgende sites.

Camillianen.nl

dit is de site van de Nederlandse Camillianen (Nederlands)

Cambar.org

de site van de Camillianen in Barranquilla (spaanse)

Camilliani.org

de site van de orde (Italiaans en Engels)

Camillus-almanak.nl

een informatiebron voor ieder die te maken heeft met zorg en Kerk.

P. Schreur

Air-Miles

Regelmatig ontvangt u van ons bericht over de stand van zaken in de grote Air-Miles spaaractie van de Camillianen. Veel mensen doen daaraan mee en hebben in de loop der jaren al heel wat geld gespaard voor de reizen van onze missionarissen. In het afgelopen jaar heeft de actie ongeveer € 225,- opgebracht. Onze dank voor alle gespaarde centen om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Paul Schreur

Ik ben Camilliaan

Een heel aantal jaren geleden was ik samen met een heel stel medebroeders – ja, die waren er toen nog: een heel stel – op retraite. De retraiteleider stuurde ons letterlijk het bos, beter gezegd het park in om twee aan twee aan elkaar te vertellen wat ons bezig hield. Wat wij het belangrijkste vonden voor ons leven. En toen de hele groep weer bij elkaar was, werden al die uitspraken bij elkaar gelegd. Ze waren misschien hier en daar wat anders geformuleerd, maar het wezenlijke kwam er wel uit: zorg voor de zieken – op wat voor manier dan ook – stond bij ieder van ons hoog aangeschreven. Dat verlangen deelden wij met elkaar.

Nou zijn Camillianen echt niet de enigen die zich met zieken bezig houden. Stel je voor, zeg. Dan zou onze wereld er arm aan toe zijn. Gelukkig zijn er nog heel wat andere jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die zich op een of andere manier voor zieke mensen in willen zetten. Beroepsmatig of als vrijwilliger. Of ook als mantelzorger.

Sinds die retraite van zoveel jaar geleden heb ik heel wat voor zieken kunnen werken. Als pastor in ziekenhuizen. Of ook bij bedevaarten naar Lourdes of tijdens vakantie-reizen met de Zonnebloem. Zo heb ik heel veel mensen mogen ontmoeten, begeleiden en bijstaan, juist wanneer ze het moeilijk hadden. En ik heb ook heel veel van hen mogen



ontvangen. Want ik vind het niet niks, als mensen mij zo in vertrouwen nemen. En ja, af en toe heb ik ook wel eens de plank misgeslagen. Fouten maken hoort nu eenmaal ook bij het leven.

Jezus van Nazareth kende ik al – een beetje dan. En ik ben steeds meer over St. Camillus gaan leren. Hoe die zich in zijn tijd inzette voor de zieken en zich hun lot aantrok. Want daar was van alles mis mee. Met zijn liefde en inzet probeerde Camillus hun situatie te verbeteren. Andere mensen sloten zich bij hem aan en volgden zijn voorbeeld.

Jezus van Nazareth en St. Camillus zijn ook voor mij grote voorbeelden geworden. In wat Jezus gedaan heeft, met name voor de zieken die Hij genas,

heb ik altijd Gods liefde voor ons mensen gezien. Jezus' genezingswonderen waren daar een teken van. Zoals ook wij in onze zorg voor elkaar een teken van Gods liefde mogen zien. Zoals wij voor elkaar instaan en elkaar proberen te helpen zo goed en zo kwaad als we kunnen, zo staat ook God voor ons in. Wil Hij ons nabij zijn. Dat probeer ik uit te dragen.

Jezus heeft in zijn tijd niet alle zieken genezen die er waren. Camillus sprong met zijn mensen in waar anderen het lieten afweten. Kon echter ook niet alle zieken van Italië bereiken. Maar hun voorbeeld blijft gelden tot op de dag van vandaag.

Piet Denneman.

Nederlandse Camillianen - Barranquilla

In de Colombiaanse havenstad Barranquilla woont al vele jaren een Camilliaanse gemeenschap. Onze medebroeder Cyriel Swinne heeft een korte samenvatting gegeven van de verschillende projecten die de gemeenschap onder handen heeft. Hier volgen een aantal van deze projecten.

CENTRO SAN CAMILO



Basisgezondheidszorg (consulten, tandarts, laboratorium, medicijnenverkoop, RX, Echografie, kraamafdeling, Eerste Hulp en alle programma's van de preventieve gezondheidszorg. Consulten per jaar: 80.000; Personeel: 85 personen; jaarlijkse begroting 885.000,- euro, gefinancierd met Colombiaans geld door middel van contracten met Gemeente en verzekeringsmaatschappijen.

Voor dit jaar staan er de volgende projecten op de lijst:

- uitbreiding en modernisering van de Eerste Hulp: kosten 30.000,- euro. Gedeeltelijk (10.000,- euro's) gefinancierd uit eigen middelen, de rest wordt gezocht.
- aanschaf nieuwe ambulance: kosten 50.000,- euro (financiering is rond: steun uit Italië)
- begin bouw moeder- en kindziekenhuisje: totale kosten project: 3.000.000,- euro (er is al een serieuze toezegging (Italië) voor het financieren van de eerste etappe van dit project). Op het ogenblik worden de voorbereidende studies gedaan en zijn er onderhandelingen met betrekking tot de aanschaf van het benodigde terrein.

CE CAMILO

Centrum voor kinderen en jongeren met een handicap.

- Aangepast onderwijs en therapie (120 kinderen)
- basisschool voor 35 dove kinderen met lesprogramma in gebarentaal,
- vakonderwijs voor 40 gehandicapte jongeren,
- bijles voor 20 kinderen met leerproblemen en 6 blinde kinderen,
- ambulante therapie en consulten: (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en diëtiste)



CE CAMILO krijgt bijdragen van de Colombiaanse kinderbescherming en het Ministerie van Onderwijs. We willen dit jaar ervaring opdoen met de werkplaatsen voor gehandicapte jongeren en volgend jaar proberen financiering te krijgen van de SENA (overheidsinstelling voor volwassenonderwijs) voor dit project.

Voor dit jaar staat er gepland:

- Dak over het sportveldje: 35.000,- euro (financiering is rond: Caritas Nederland)
- Nieuwe keuken en eetzaal: 84.000,- euro (Fundación Isolana uit Barcelona heeft 25.000 euro toegezegd en het project is ook ingediend bij de Kindermissions-werken in Aachen. In april wordt er over beslist en inmiddels goedgekeurd. Dit jaar leggen we met de hulp van Isolana in ieder geval de fundamenten)
- Bouw lokaal audiovisuele middelen: 19.650 euro Wolfgang Müller heeft 11.000 euro gestuurd. Het Durendaelcollege uit Oisterwijk heeft ook een bijdrage toegezegd maar nog niet beslist hoeveel en wanneer.
- Verdere uitbreiding van CE CAMILO is hard nodig maar afhankelijk van de fondsenwerving. Tussen 2008 en 2012 willen we de volgende extra ruimtes bouwen:
 - o 4 leslokalen, kantoor en wc's boven de nieuwe eetzaal en keuken (bouwkosten 47.200 euro)
 - o Computerlokaal, 3 spreekkamertjes, trap en wc's boven de werkplaatsen: bouwkosten: 28.500 euro)
 - o Archief, trap en dakterras om de was op te hangen: bouwkosten 23.000 euro.
- Inrichting werkplaatsen: 20.000,- euro (financiering wordt gezocht)
- Project voor het opzetten van alternatieve communicatie in het centrum voor de kinderen die niet kunnen spreken en ook geen gebruik kunnen maken van de gebarentaal. Dit project kost 3 jaar lang 50.000 euro. Financiering wordt gezocht bij een Colombiaanse stichting (Saldarriaga Concha), Viataal in Den Bosch en eventueel Cordaid –in samenwerking met Viataal) De bedoeling is dat 3 mensen 3 jaar lang aan dit project werken met begeleiding van Viataal met ondersteuning van de Universidad Metropolitana in Barranquilla. De resultaten zouden daarna ook in andere projecten gebruikt kunnen worden – bijvoorbeeld door de vrijwilligers van het Liliane Fonds.
- Project voor de zorg voor doof-blinde kinderen: CE CAMILO neemt deel aan een onderzoeksproject van INCI (nationaal instituut voor blinden) en INSOR (nationaal instituut voor doven) We krijgen daar geen geld voor –het is voor ons alleen extra werk- maar het team kan er veel van leren en het geeft ons ook meer naamsbekendheid op nationaal niveau en dat is nooit weg.

- Verbetering van de zorg: CE CAMILO gaat met hele team (inmiddels 34 mensen) dit jaar werken aan de organisatie van de zorg zodat we kwaliteit kunnen garanderen. We zijn door 2 Colombiaanse stichtingen (Fundación Promigas en Fundación Saldarriaga Concha) geselecteerd voor scholing en begeleiding in dit proces.
- Aanleg van panelen om zonne-energie te gebruiken. Een ingenieur van de universiteit gaat samen met een groep studenten de mogelijkheden bestuderen. We hebben nog geen idee van de kosten en mogelijkheden.

HOGAR SAN CAMILO Bejaarden.



Bejaardenhuis voor 50 tot 55 bejaarden. Is gebouwd en ingericht met grotendeels Spaanse Hulp verkregen d.m.v. onze Spaanse medebroeders. Op het ogenblik wonen er 36 bejaarden en op korte termijn, wanneer de oplooptaan naar de tweede verdieping klaar is, hopen we tot de volledige bezetting te komen. De gemiddelde leeftijd van de bejaarden die nu in El Hogar wonen is 84 jaar. Het criterium voor opname is de behoefte en niet de financiële capaciteit van de bejaarden. Op het ogenblik werken er 17 mensen en krijgen we professionele steun van 3 universiteiten. Het functioneren wordt gefinancierd door middel van contracten met de gemeente en bijdragen van het bedrijfsleven en particulieren. Voor grotere investeringen wordt hulp in binnen- en buitenland gezocht.

Voor dit jaar staat er gepland:

- lift: 35.000,- euro financiering wordt gezocht (er is een belofte (Spanje) voor steun maar die moet nog concreet gemaakt worden)
- oplooptaan naar de tweede verdieping: 20.000,- euro; financiering is toegezegd (Spanje).
- Generator: 25.000,- euro. Financiering wordt gezocht.
- overdakking van de paden die verschillende afdeling met elkaar verbinden: 10.000,- euro. Financiering wordt gezocht:

COLEGIO COMUNAL MIXTO

lager- en middelbaar onderwijs



El Colegio Comunal Mixto is een initiatief van de wijkbewoners, die we sinds het begin (1978) begeleid hebben. In de loop van de jaren hebben we veel steun gekregen vanuit Nederland vooral via Mien Klarenbeek en de groep "Eigen Handen" uit Nieuwegein. El Colegio Comunal Mixto is een school met lager en middelbaar onderwijs met 720 leerlingen. De begroting wordt voor 85 % gefinancierd met officieel Colombiaans geld. Het resterende 15 % krijgen we van vrienden en binnen- en buitenland. Het grootste probleem van de school is de bureaucratie en vaak ook corruptie bij de staatsinstellingen die een stipt betalen van de kontraktueel vastgelegde officiële bijdragen langzaam en moeilijk maken.

Omdat de bouw niet meer aan de huidige eisen voldoet moet er een nieuwe school komen. Totale onkosten van de nieuwbouw met zijn inrichting: 850.000,- euro. Tot nu toe hebben we ongeveer een derde gefinancierd gekregen (Colombiaanse – Amerikaanse organisatie) en zijn we bezig met het eerste gedeelte van de bouw.

DAK OVER HET SPORTVELD

(Parque La Paz)



Kosten: 40.000,- euro: financiering is rond (Colombiaanse Instelling). Bouw is in volle gang en komt binnenkort (maart 2008) klaar. Het sportveldje heeft een bijzonder karakter: het gaat niet zo zeer om het voetballen, of de sport, maar om het bijbrengen van verschillende waarden: respect, samenwerking, "inclusión", dialoog. Dit vooral met de bedoeling om reeds op

vroege leeftijd de neiging tot geweld, het individualisme, het machisme etc. te verminderen: erg nodig in Colombia dat zo gekarakteriseerd wordt door het geweld. De jeugd krijgt een middagmaal en wordt gestimuleerd tot studie.

Een voorbeeld hoe het projekt te werk gaat: per dag komen er 4 groepen, ieder van 14 jongens-meisjes. Leeftijd van 5 tot 15 jaar. Gedurende het eerste uur wordt er gesproken over de verschillende waarden; dan de voetbaltechniek, dan worden er afspraken gemaakt over de te gebruiken regels, en dan wordt er gespeeld: in iedere groep moeten er per sé een paar meisjes zijn en de eerste goal moet door een meisje gemaakt worden. Er is geen scheidsrechter, bij meningsverschil wordt er onder begeleiding gesproken en het meningsverschil opgelost. Na de wedstrijd wordt die geanalyseerd, niet alleen de goalen tellen maar ook het gedrag en het beleven van de eerder besproken waarden.

BIBLIOTHEEK

Barranquilla kent in onze arme wijken geen openbare bibliotheken en ook de meeste scholen hebben geen bibliotheek. Samen met de jeugd zijn we ongeveer 30 jaar geleden een bibliotheek begonnen die nog steeds funktioneert tot vorig jaar in alle armoede. Met bijdrage van het bedrijfsleven zijn we een totale (lokatief en qua inrichting) vernieuwing van de bibliotheek begonnen:



- Eerste etappe: Vernieuwing en modernisering bibliotheek: 85.000,- euro. Is gefinancierd (Colombiaanse bedrijfsleven) en funktioneert op het moment volop (dagelijks komen er gemiddeld 200 personen, vooral jongeren maar ook beginnen steeds meer volwassenen van de bibliotheek gebruik te maken). Het funktioneren wordt gefinancierd met hulp van vrienden in binnen- en buitenland (kosten per maand: 3.500 euro). Dit jaar (2008) wordt getracht om een bijdrage van de gemeente te krijgen voor de funktioneringskosten.
- Tweede etappe (voorzien voor 2008): computerzaal voor 20 computers. 30.000,- euro. Financiering is beloofd (Zwitserland – Duitsland), maar nog niet concreet gemaakt.
- Derde Etappe: Uitbreiding bibliotheek: 55.000,- euro. Aanvraag tot financiering is bij het Gasbedrijf ingediend. Eén dezer dagen komt het antwoord.
- Vierde etappe: Verbouwing van Gemeenschapscentrum in een cultureel centrum: 75.000,- euro. Financiering wordt gezocht.

P. Cyriel Swinne
Maart 2008



TPG Post

Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Mocht het adres op deze Camillusbode
onjuist zijn, wilt u deze dan aan ons
terugsturen met het verbeterde adres.
U ontvangt dan van ons
een nieuw exemplaar.

Heeft u geen interesse (meer) om de
Camillusbode te ontvangen,
wilt u deze dan ook aan ons terugsturen
met een kleine aantekening hierover.
Dan verwijderen wij uw adres
uit ons bestand.

Camillusbode
juli 2008

AFZENDER:

Camillianen
Heinsbergerweg 174
6045 CK Roermond
Holland